



Verksamhetsberättelse för Stiftelsen Hjälpmargit Hjälpa 2018.

Dagen i dag är en märklig dag, den är din. Gårdagen föll ur dina händer.

Den kan inte få mer innehåll än du redan har gett den.

Morgondagen vet du ingenting om. Men dagen i dag den har du.

Använd dig av det. I dag kan du glädja någon. I dag kan du hjälpa en annan.

Dagen i dag är en märklig dag. Den är din. (Indisk dikt)

Denna dikt kännetecknar precis det som Stiftelsen Hjälpmargit Hjälpa gör. Idag gläder vi någon, i dag hjälper vi någon. Året som gick gjorde vi vad vi kunde. Vi är en liten organisation som är beroende av att få hjälp. Vi har många som stöttat i 30-40 år men vi märker att den ena efter den andra går bort. För oss gäller det att nå ut till allmänheten och få folk intresserade. Därför gäller det att jobba idag. Sen får vi se vad som kan hända framöver.

Styrelsen i vår stiftelse är en fantastisk duktig grupp som inte bara känner för det behjärtansvärda arbetet på Sri Lanka och i Indien utan också arbetar frivilligt på kvällar och helger. Flera av dem har också besökt våra center och träffat de anställda.

Tack vare våra anställda på resp. platser fungerar verksamheten. Dom anpassar sig efter de bidrag de får och försöker själva hitta vägar att få inkomster. De har renoverat några rum och fått hjälp med att sätta in dusch och toalett. Detta gäller på båda center. När det är säsong kommer de som har pengar upp i bergen för att njuta av svalkan och blomsterprakten som då är i full blom. Man söker sig till lugna platser för att hyra rum och betalar bra. Detta drar våra center nytta av. Och det är helt tillåtet enligt den registrering som man har med myndigheter. Det kommer även besökare från Sverige som hyr in sig och är med i verksamheten ett par dagar.

Alla anställda, från chefer till trädgårdsfolk, är nationella. De är födda och har vuxit upp i dessa länder och på dessa platser och känner till förhållandena. Många av dem har arbetat tillsammans med Margit Stefansson under den tid hon bodde och gjorde sin insats. Det viktigaste är att man vill förstå och ge de minst lottade en chans och framtid. Smyrna Home och Smyrna Fellowship är center för de verkligt behövande.

Idag är det flera hundra flickor och pojkar som får sin skolgång och vidareutbildning. Viktigt är att man följer barnen från grundskolan genom högre studier och tills man får ett jobb. Jobben är olika beroende på vilka utbildningar man har gått på college, universitet eller lärarhögskolor. Men det finns många som också blir chaufförer, affärsbiträde, snickare, murare eller arbetar på hotell.

Våra center känner också ett stort ansvar för ensamstående mödrar med små barn. För dem finns ett dagis där barnen kan vara medan mamman arbetar. Barnen får mat, leka, sova och lära sig grundläggande saker för livet.

Postadress:
Stiftelsen Hjälpmargit Hjälpa
c/o Jessica Fuchs
Bergsvägen 17
294 77 Sölvesborg
Sweden

Telefon:
0456-218 70
Org.nr.:
849202-0287



Bankgiro:
900-0266
Plusgiro:
90 00 26-6

E-post:
info@hjalpmargithjalpa.org
Hemsida:
www.hjalpmargithjalpa.org



Även de äldre är välkomna till våra center. Det gäller speciellt de som inte har några anhöriga. De får en vällagad portion mat när de kommer för att hämta sin matkasse med torra matvaror. Dessutom träffar de många andra i samma situation. Men det viktiga är att de träffar en personal som lyssnar på dem och vid sjukdom eller dålig syn så kontaktar man läkare. Många har dessutom fått hjälp med att reparera tak och väggar på sina små enkla bostäder. Man får ingen pension från myndigheterna om man inte arbetat inom statliga ämbeten. Dock har vår stiftelse i Indien lyckats underhandla med stadens myndigheter, som är väl informerade om våra projekt, och man får nu en liten summa per person.

Det mest behjärtansvärda område är det som vänder sig till barn och även vuxna med funktionshinder. Denna grupp har nästan inga möjligheter att få hjälp och stöd av myndigheter. Efter många ansökningar har man till slut fått ett månatligt bidrag till handikapp centret. Man får också ofta bidrag från Rotaryklubben. Den största utgifterna är mat och böcker samt löner till lärare och assistenter. Nämnas bör den skola på Sri Lanka i Welimada som vunnit många segrar genom sina duktiga barn som sjungit och uppträtt t.o.m. i Colombo.

Ett viktigt projekt är toalettprojektet. Vi ser till att de som vi stöder som inte ha en toalett får en. Vi har prioriterat barn med funktionshinder. Man har också gett toalett till de som måste gå långt för att komma till en allmän toalett. Vi har fått många gripande tack från föräldrar med en eller flera flickor i familjen. Nu slipper de gå ut i mörkret på kvällen.

Förutom våra trogna givare kan vi förstås inte gå vidare. I dagens läge är det svårt för en liten organisation att göra sig hörd. Genom våra medier når vi ut till många förstås och ser ibland ett resultat. Men det är massor av organisationer som ropar på hjälp. Vi känner att som styrelse vill vi fortsätta vårt Hjälparbete även om det ibland är kämpigt med det ekonomiska. Det största är att bidra till en bättre värld. Det sporrar oss och ger en mening i tillvaron.

Halmstad 28 februari 2019

Margit Stefansson

Postadress:
Stiftelsen Hjälpmargit Hjälpa
c/o Jessica Fuchs
Bergsvägen 17
294 77 Sölvesborg
Sweden

Telefon:
0456-218 70
Org.nr.:
849202-0287



Bankgiro:
900-0266
Plusgiro:
90 00 26-6

E-post:
info@hjalpmargithjalpa.org
Hemsida:
www.hjalpmargithjalpa.org